

NYT FRA RØD'ERNE

6.klasse i København oktober 2009



Viden eller slik

Da tre klasser fra Århus friskole indtog de tomme klasser i København var der straks ture på programmet. Børn og lærere overnattede hele ugen og var på udflugt hver dag

Af Mathilde Sheelfeldt Lykkegaard

I uge 40 var de tre klasser fra Århus Friskole, 5., 6. og 7. klasse på udflugt til København. Der overnattede de på en skole i Svanemølle. De havde læssevis af pakning med på ryggen og også en god del i hænderne.

Da klasserne ankommer skal de straks pakke ud så alle er klar, når de skal på ture rundt i København. Eleverne kan hver dag vælge mellem fire-fem ture. Klasserne, de bor i, er små og stinker af sved og sure sokker efter kun en dag. Alle er halvslatne og trætte om morgenen. De fleste spiser eller er i gang med at pakke til den næste tur de skal på.

Ingen sover længe

”Der er ikke så mange der har sovet specielt behageligt, men det går,” siger en af eleverne, der har uglet hår og søvn i øjnene.

De fleste andre har også stadig morgenhår og venter med at gøre sig klar til i sidste sekund.

”Jeg sad oppe hele aftenen i går, men jeg er frisk som en havørn lige så snart jeg bare er kommet op af den lune dyne,” svarer en anden elev som allerede har fået tøj på, håret sat op og pakket sin taske. Alle elever kommer op om morgenen, ingen får lov til at ligge og slumre. Hvis de ligger hele morgenen får de ingen morgenmad, madpakke og heller ikke at vide, hvad de skal i dag, og hvordan de kommer hen til de forskellige steder.

Trætte elever

De tager toget til alle de steder de skal hen, så de er blevet vant til at de skal være hurtige og

opmærksomme når de skal af og på s-toget. De har også taget toget da de skulle til Sjælland og kommer til det hele vejen hjem igen.

”Gid vi bare en af dagene kunne være blevet hjemme på skolen og så bare sove,” siger en elev i toget på vej hjem.

”Jeg kunne godt lide den her tur, vi fik set så meget,” siger en anden der står og tager billeder af sine venner og ud af vinduet.

Viden over slik

Alle elever mener at have lært noget og ville ikke have noget imod en til tur. Eleverne har for eksempel haft muligheden for at komme til: Kronborg, Det danske akvarium, Planetariet, Tøjhusmuseet og Glyptoteket...

”Det mest spændene jeg var ude og se var klart Christiania, det er et så specielt sted og det er ikke lige noget man ser til hverdag,” fortæller en elev.

Eleven kigger rundt på de andre elever i toget.

”Men jeg tror nogle af de andre elever synes at kiosken var mest spændende at kigge i. For der kunne de kigge på slik”.

Eleven tager selv noget slik op af en pose.

”Jeg kan også godt lide slik, men for mig vinder viden nu over slikken”.



En verden for sig – Christiania

Christiania er en spændende oplevelse både for børn og voksne, det er som at leve på en helt anden måde

Af Lana Madsen

Du kommer ind og du føler friheden glide ned af ryggen, det er et dejligt sted og der er en god stemning.

Da Århus Friskole kommer på besøg på Christiania bliver de taget godt imod, der kommer en gyde og viser dem rundt.

Et hus, der er lavet af naverne, Bananhuset bliver det kaldt, er et meget specielt hus og meget kreativt.

Men det er jo ikke det eneste Christiania har, der er også fri hash, der giver problemer med politiet, fordi det er forbudt i Danmark.

Pusher Street:

Unge mænd med hunde står og sælger åbenlyst, klumperne ligger frit fremme. Det er svært for politiet at holde Christiania hashfri. Men christianitterne går ind for fri hash. Christiania er en verden for sig på både godt og ondt.