

Monstre i dybet

Eleverne i 6 kl. fra Århus Friskole nyder at se dinosaurerne helt tæt på i 3D film på Planetarium i København
af Asger & Max

Lugten af havsalt og følelsen af vandet mod ens fødder og af næsten at kunne røre ved dybets monstre.

Eleverne i 6 kl. fortæller, hvordan de flotte dyr i filmen udbreder deres luffer for at springe i vandet, det vilde stormvejr vælter palmetræer og blæser alt omkuld på stranden, de flotte dollyer svømmer ud på det kolde verdenshav for at jage sardiner.

Lige under vandoverfladen er der ro og der svømmer farlige rovdyr rundt for at spise de døde nedfaldne fugle, der er en kæmpe flok sardiner på vej ud mod verdenshavet på flugt fra alle dollyerne og fuglene, der æder dem, de bliver forfulgt til verdens ende.

Men der er også andre, der forfølger sardinerne, men ikke for at spise sardiner, men for at æde dollyer.

Lige pludselig kommer der en haj til syne og den æder en dolly ved et overraskelsesangreb i en



mundfuld. Lige efter kommer der en til og en til og til sidst er de omringet af hajer

En dolly er på flugt, men pludselig fra det gølle dyb kommer der et langt større uhyre, der snupper den haj, der jagtede dollyen og hajen spises med det samme.

Dollyerne kan flygte med et mistet medlem fra gruppen.

Lidt efter ser man hvor mæt og tilfreds det kæmpe uhyre er, men så kommer der et uhyre mere.

Der er kamp til stregen. Det er en svær kamp da den mætte bærer en tung vom og taber på grund af byrden. Det andet uhyre går igen efter kampen - den var bare aggressiv "Det var en fantastisk oplevelse at se de dyr så

tæt på og næsten røre ved dem," siger Jascha Briand Søndergaard.

HVAD ER CHRISTIANIA?

Christiania er en fristad i centrum af København, der blev skabt i 1971, da en flok hippier ankom til et militærområde. Med hensigten om at trodse loven og skabe deres eget frie land, hvor alle er velkomne.

Men når man skaber sit eget land, er der selvfølgelig også nødt til at være regler og grænser, der skal overholdes.

- 1 Ingen vold
- 2 Ingen rygmærker (ingen Rockere)
- 3 Ingen fyrværkeri
- 4 Ingen hårde stoffer
- 5 Ingen skudsikre veste
- 6 Ingen våben
- 7 Ingen racisme
- 8 Ingen biler

Og det fortæller i det store hele, hvad Christiania handler om.

Beskrevet med tre ord: Peace, love and harmony

Løse hunde på Christiania

Af Freja og Laura

Da vi var på Christiania fik vi at vide, at vi skulle passe en lille smule på de hunde, der gik løst omkring i kvarteret. Der var både store og små hunde der går løs. Man skal i hvert fald ikke gå hen og æ dem der går løst omkring. Vi fik også at vide, at der var nogle få hunde vi godt kunne æ og det var godt.

Der var en meget underlig hund der var barberet på siden som stjal Karl Emils madpakke ØV...Karl Emil går i 7kl..

Der var også en anden hund der hed Fralser og den var sød, den kunne man roligt æ...



Christiania - fristaden de ikke kan knække

Rød gruppe fra Århus Friskole er meget begejstrede for deres besøg på Fristaden Christiania
af Rikke og Sofie



En kølig morgen sidst i september. Vinden suser om ørene på femte, sjette og syvende klasse fra Århus Friskole.

De pakker sig ind i deres varme trøjer og tørklæder, så kenderne lige akkurat titter nøgne frem over kanten. En pige lukker øjnene og forputter sig forsigtigt i sit tørklæde på grund af et koldt vindstød.

Det føles som tusinde glasstumper der splintres mod hendes ansigt. Hun væmmes ved fornemmelsen og blinker hurtigt med øjnene for at få tårerne væk fra de klare blå øjne.

Hun lukker dem et sekund. Da hun åbner dem, træder hun over grænsen mellem Københavns centrum og Christiania.

"Jeg blev vildt fanget af stemningen på Christiania, som jeg straks kunne fornemme, da jeg kun havde været der i få minutter" fortæller en elev begejstret. Klokkeren 10:00, samles klasserne i Rub a Dub salen, og får foredrag af Hulda, som er gammel christianit, og som har boet der i ca. 30 år. Ikke alle eleverne ved så forfærdeligt meget om Christiania og er egentlig mest interesseret i at vide, hvorvidt hash er

Nordisk Film er Danmarks film centrum

I over 100 år har Nordisk Film ligget i Valby. 5., 6. og 7.klasse fra Århus Friskole er vilde med at besøge stedet

Af Søren Reimann

Inde i lydstudierne ser eleverne fra Århus Friskole, hvordan man laver lyd på filmene. En rundviser fortæller, at Nordisk Film har været der i over 100 år og at de er Danmarks største film center.

Rød Gruppe ser også Olsen Bandens tøj og andres tøj. Hvis man er heldig kan man også se nogle skuespillere eller filminstruktører, når man er på besøg på Nordisk Film.

Der er tre studier – et lydstudie, et stort studie og et kæmpe studie.

Nogle af børnene lægger mærke til de lyde, de kan lave i et lydstudie for eksempel lyden af havet.

Til sidst spiser børnene madpakker og nogle køber ting til at tage med hjem.