

En træhund i Christiania

**Ude på søen står en lille hunde hvalp der gerne vil logre med halen
Men det kan den ikke fordi den er lavet af træ. Den skal forestille en død hund, der blev skudt lige foran børnehaven**
Af Peter Ovesen

5., 6. og 7 klasse fra Århus Friskole tager s-toget til Christiania. Da vi kommer hen til Christiania får vi lige lidt tid alene. De fleste af drengene leger på en legeplads. Da guiden kommer går vi op i et hus der hedder Loppen. Der får vi et foredrag om Christiania og får lidt info om stedet og synger en sang om Christiania.

Vi går ned igen og bliver delt op i tre grupper.

Vi får at vide, at man ikke må tage billeder på Pusher Street, fordi så kunne man vise at de sælger hash.

Vi så Christianias XL-byg. Der var døre til skoler, hængekøjer, mange møbler. Da vi gik videre så vi Christianias skraldemand. Så kom vi hen til til Christianias børnehavn, hvor vi så en hundehvalp der var bygget af træ. Den var til minde om en hundehvalp, der blev skudt lige foran børnehaven, hvor alle børnene så det.

Historien handler om to politimænd, der ikke havde fået besked på at tage der ud, og så prøver de at overfalde to mænd, der kommer gående. De to mænd gjorde modstand. Pludselig kommer en mand forbi med sin hund. Hunden blev stående. En af politimændene sagde: ”hvis den ikke flytter sig skyder jeg den”.

Så gjorde han det endda tre gange.

Da vi gik videre gik vi langs en sø. Så kommer et meget sjovt hus formet som en banan og der stod en sjov cowboy mand lige uden for huset. Han var af pap.

Vi gik hen til deres rideskole og det var guidens datter der havde lavet den. Vi så et værksted. De lavede Christiania-cykler. Så gik vi til et sted, hvor de lavede ovne og sådan noget. De var flotte.



Rød gruppe på Christiania

Børnene og lærerne fra rød er på Christiania i København og får en rundvisning

Af: Molly Marie Wandahl.

Hele gruppen tager s-toget fra Svanemølle station til Christianshavn, der hvor Christiania ligger. Det ligger meget tæt på Vor Frelser Kirke. Alle fra rød skulle op i en bygning på Christiania der hedder Loppen, hvor vi fik alt muligt af vide om Christiania, f.eks. nogle af deres love.

Man må ikke have hårde stoffer, skudsikre veste og ingen vold eller rygmærker

På væggen er et stort kort over Christiania. Efter børnene havde stillet en masse spørgsmål blev der tid til at blive vist rundt, 5 klasse fik en rundviser 6 fik en rundviser og 7 fik en rundviser. Hende der rundviste 5 hedder Lis og bor på Christiania og har boet der i 38 år. Vi startede med at se Christianias logo.

Bagefter gik vi ned igennem Pusher Street, det er det eneste sted på Christiania, hvor man må sælge hash. Efter Pusher Street så vi husene ned gennem volden.

Christiania - et dejligt land

Århus Friskoles 5. 6. og 7. klasser skal opleve en masse af hvad København kan byde på, blandt andet en tur til Christiania

Af Karen Rosbjerg Ovesen.

De er gået igennem en lille port, og står og ser på lidt forfaldne bygninger og lidt graffiti rundt omkring på væggene. Der er buske og lidt skrald rundt omkring i kanterne, og så står der cykler ind til den ene bygning foran porten, og der står Christiania bikes.

De er på Christiania, og de skal lære om dens historie og dens befolkning.

Lærerne kalder eleverne ind og går ind i en bygning som befolkningen på Christiania kalder for Loppen, der skal de høre om Christiania.

Da børnene har fundet sig en plads kommer en dame ind ved navn Hulda. Hun fortæller om hvordan Christiania blev til, og hvordan det fik sit navn, og mange havde et meget interesseret blik op på Hulda imens hun fortalte.

”Jeg syntes det var kedeligt.” siger Peter Rosbjerg Ovesen der også går i 5. Klasse.

”Er der hashplantager her på Christiania?” spørger Sylvester fra 7. Klasse. Til sidst sang alle: I kan ikke slå os ihjel.

Gruppen bliver delt i tre og 5.klasse følger med Lis.

De går igennem Pusher Street. Det eneste sted på Christiania der bliver solgt hash. Mange går faktisk hurtigere end rundviseren for at komme væk fra gaden, fordi man kan se en bod, hvor der bliver solgt hashblokke. Nogle af børnene bliver spurgt om de vil købe hash, men siger ikke noget, og går hurtigt videre. Rundviseren fortæller, at dem der sælger hash de vil bare sælge hashen, og så er de ligeglade om det så er børn, de sælger det til.

Da alle var væk fra gaden kom man ned til et lille tov. Senere kom man til at sø, med buske og træer rundt om. Det var som den rene park. Der lå små robåde rundt omkring i vandkanterne, og man kunne høre vandet der slog ind med bådene og gav et plask, og man kunne mærke den friske luft helt klart der. Ud over vandet stod der en kæmpe træfigur der skulle forstille en hundehvalp der blev skudt af et politi. Rundviseren fortalte naturligvis historien. Da eleverne er færdige med at tage billeder af statuen går de videre langs søen et ret langt



stykke, og alle snakker meget om, hvor meget de har taget fejl om Christiania. Der er mange der troede at Christiania bare var et sted med vold og så videre, men det er faktisk et

meget fredeligt sted. Længere henne kommer et meget fascinerende hus. Taget har en speciel form, og den sti vi er ved, så går der en lille trappe ned til en slags terrasse oven på taget. Se det var et hus man ikke har set før, så Christiania er et meget fascinerende sted, og meget smukkere end folk tror.

Til sidst er der en gade med en masse forretninger. Der er en kvindesmed, hvor kvinder laver smykker, tørklæder og mange andre ting. Så var der en legetøjsforretning med en masse slags legetøj, der var et slags byggemarked ligesom Bauhaus for eksempel. Der kan man bare få genbrug til gode priser. Der er en ovnbutik, med en masse flotte ovne. Det er som deres egen by.

Det var hyggeligt at gå rundt i gaderne. Det var lidt som at gå på en gade i udlandet, men man var stadig i Danmark.

”Det var spændende, og det var sjovt at se hvordan de boede og levede.” fortæller Jens Christian.

uden Alice, men med den der kanin med uret. Børnene beundrer længe den store graffiti og tager billeder, indtil de skal videre.

”Inden vi kommer hen til Pusherstreet, skal I lige vide at I ikke må tage billeder der,” siger damen. ”Hvorfor, ikke?” spørger børnene, nærmest i kor.

”Engang måtte der godt tages billeder, og familier og sådan nogle gjorde, men så konfiskerede politiet kameraerne og anholdt dem, der solgte hash på billederne. Sidste gang en journalist gjorde det smadrede de folk der solgte og købte hash, kameraet,” sagde damen.

Børnene gemte hurtigt deres mobiler ned i lommen, og de gik hen til Pusher Street.

Det var et lidt råt miljø derhenne og der var nogle boder med hash og sådan. Børnene gik videre og kiggede grundigt over det hele, for sådan et miljø var de ikke vant til.



Børnene kom hurtigt igennem den lille gade og gik videre.

De gik og fik vist en masse ting vist af guiden. Børnene opdager med skridt for skridt at Christiania minder om en helt normal by udover den lille gade, Pusher Street. De kommer hen til en cykelhandler og videre til en smed, det eneste der er lidt anderledes er, at det er kvinder der smeder. Børnene gik videre og de så en rideskole og nogle børn som red var også lidt overrasket over, at der var en rideskole her i Christiania.

Turen til Christiania

Nogle børn fra Århus Friskole er på besøg i Christiania. De nyder rundvisningen og stiller mange spørgsmål

af Maj Krogh Andreassen.

Århus Friskoles 5, 6 og 7 klaser står ved en lille gade i Christiania. Cykler med vogne kommer forbi klasserne. Klassen står tæt på et hus som folk kalder Loppehuset. Oppe på første sal er der en sal, hvor hele gruppen skal høre om Christiania. Bagved guiden er der et kort over Christiania.

Hun begynder at snakke om en masse historier om Christiania, hun siger at man gerne må række hånden op og så stille et spørgsmål. Mange rækker hånden op, og en af dem siger, at man har hørt en masse dårlige ting om Christiania som hash og sådan. Damen svarer, at det kun foregår salg af hash på en meget lille gade der hedder Pusher Street.

Damen snakkede om nogle af grundlovene i Christiania, en af dem er, at man ikke må køre med biler i gaderne. Det er derfor, at de har de der cykler med en lille kasse foran.

Efter foredraget bliver alle børnene delt op i fire grupper og skal vises rundt.

”Jeg var mega spændt, da vi skulle gå rundt og se en masse ting, jeg glædede mig rigtig meget,” siger Stine fra 5.klasse.

En af guiderne fortæller:

”Kommunen har givet os lov til at bo her, da jorden ikke var noget værd, men nu hvor vi har gjort jorden noget værd, vil de ha’ den og sælge den.”

Det syntes børnene heller ikke er helt fair.

En gruppe går nu hen ad en gade, med en masse graffiti. ”Jeg syntes graffitien var rigtig pæn og jeg gad godt kunne være så god til at tegne og farve en dag, men det kommer nok ikke til at ske” siger Nina fra 5.klasse.

Børnene tager billeder af graffitien, med deres mobiler og hvad de ellers lige har ved hånden. Nu kommer der en rigtig stor, flot graffiti af Alice i eventyrland, bare