

Fredagsbrev

Århus Friskole d. 1. oktober 2008

GRUPPELEJR I BLÅ 2009/ 10

Vi kan allerede afsløre nu, at NÆSTE GRUPPELEJR I BLÅ skoleår 2009/ 10 igen går til TROLLHYTTEN, men at vi som et eksperiment har valgt at flytte tidspunktet til den første skoleuge, så Blå tager til Trollhytten fra onsdag d. 12- 8 til fredag d. 14- 8, dvs 2 overnatninger. Dermed vil lejren være intro til det nye skoleår, teltliggerne kommer ikke til at fryse, og vi vil få en lang rolig periode til undervisning efter festugeoptoget. Lad os prøve det.

Hilsen Blå lærere

Kære forældre og store børn på Århus Friskole!

Meld jer til to-tre timers indsamling for dansk flygtningehjælp søndag d. 9.november.

Som indsamler får du typisk omkring 1.000 kr. i indsamlingsbøssen. For de penge kan Dansk Flygtningehjælp forsyne 500 flygtninge i Somalia med rent vand i en måned. Rent vand er med til at redde mange flygtningebørns liv.

I Stautrup Ormslev bliver indsamlingen koordineret af

Poul Haarder
Bispevej 46
Stautrup
8260 Viby J
poulhaarder@sol.dk
28936626

Århus Friskoles bevægelsesdag

Fredag den 3. oktober holder vi bevægelsesdag på Århus Friskole. Der vil være aktiviteter fra ca. kl. 9.00-11.30 for alle elever på skolen. Alle elever møder kl. 8.40. Der er normal Big Band fra kl. 12.30.

Jeres børn skal være påklædt til lejligheden – sportstøj eller løstsiddende tøj, som er rart at bevæge sig i. De må også meget gerne medbringe en drikkedunk.

Vi håber på en solrig dag med masser af sjove lege og spil.

Hilsen lærerne

**AFHENT GLEMMETØJ NU
DET BLIVER "SENDT
VIDERE" ONSDAG I NÆSTE
UGE**

Kære Århus Friskole.

Jeg skriver til jer for at få jeres hjælp til at støtte min veninde, Fanta Kabah.

For 7-8 år siden stod Fanta i Silkeborg midt om natten. Hun havde undervist i vestafrikansk dans på Center for Rytmask Musik og Bevægelse (nu RMB, som er en del af konservatoriet og som nu bor i Musikhuset) - - og var på vej til Tyskland for at undervise der, men blev slået og skubbet og sendt tilbage til Silkeborg af det tyske politi. Hun havde vores tlf.nr. og Leif hentede hende hjem til os. Hun

grød, var chokeret og så foreslog jeg hende at køre hende til sine venner i Nordtyskland. - Der har jeg så hentet og bragt hende hvert år, når hun er 3 måneder i Europa for at tjene lidt ind til resten af året.

Hun blev født på Elfenbenskysten og hendes forældre døde så tidligt i hendes liv, at hun ikke husker dem. Hun blev sendt til Guinea Conakry, hvor hun levede en Askepot-tilværelse indtil hun som 11-årig blev opdaget som et dansetalent og kom med i Ballet Africaine, hvor hun senere blev første-danserinde og siden koreograf, endnu senere underviser og nu er hun en ældre elite-danser med de skavanker man får af det.

Hun bor hos Leif og mig 4-5 uger hver sommer, hvor hun får god sund mad, hygge, workshops, massage, lægebesøg, medicin til næste års forbrug, lavet gymnastikøvelser og så køber hun lidt campingudstyr som hun kan bære med sig hjem til at have lys, når elværket svigter og den slags. I år tog hun også en laurbær-plante og en rosmarin med hjem for at peppe lidt op på maden.

I årenes løb har hun lavet sig et hyggeligt hjem, men i år var alt ryddet, ikke engang en madras til at sove på var efterladt.

Det er iforvejen hårdt at blive gammel i Afrika, især når man har været karriere-kvinde og ikke har stiftet familie og derfor ikke har børn til at sørge for sig.

Jeg fik dette brev fra Doddi, som hvert år sørger for billet til Tyskland og som jeg hører fra, når hun er landet og når hun er taget afsted.

Det vil være en stor hjælp, hvis I vil sætte et lille beløb ind på min konto og skrive Fanta ved, så vil jeg sørge for at pengene kommer ned til Doddi, som får dem ned til Fanta med en personlig overbringer, som skal derved sidst i oktober. Send penge inden 10. oktober, derefter sender jeg videre. Mange bække små

....

Mit Reg.nr. : 7126 og mit kontonr.
er : 4717795

Knus fra Ivalo