

# Fredagsbrev

...endnu et Onsdagsbrev her i det helligdagsramte forår ☺

Århus Friskole d. 12. maj 2010



## Endnu en kort uge – med lejrskoler i vente.

Hanen er ved at være sig selv igen, træerne er sprunget ud og ...det regner ☺

### Ny lærer:

Christian Frandsen lærer i Lillegul gruppe holder næste år orlov fra skolen. I den forbindelse har vi på skolen haft et årsvikariat opslået. Der var mere end 40 lærere som viste interesse for denne stilling, hvoraf 4 kom til samtale i sidste uge.

Vi kan nu præsentere vores kommende børnehaveklasselærer, **Jeppe Bergvig**, som er en gammel kending af skolen. Jeppe har tidligere været i et vikariat på skolen, men til forskel fra tidligere er han nu færdig uddannet lærer fra juli 2010. Jeppe har allerede sin gang på skolen, da han resten af dette skoleår vikarierer i Trines biologitimer, da hun jo som bekendt er på barsel.

Vi glæder os til at arbejde sammen med Jeppe og ønsker ham velkommen som lærer på Friskolen.

## En mail er tikket ind....

Kære Skoleleder

Dafolo har netop udgivet "Forældrelektiebogen", der er en inspirerende håndsrækning til alle forældre, som har børn i folkeskolen. Forældrenes lektier består i at støtte barnets daglige skolegang, følge med i lektielæsningen, sørge for, at barnet får sin nattesøvn, sund mad og daglig motion, og at barnet får masser af kærlighed og opmærksomhed.

Læs mere om denne nyhed her:

<http://www.dafolo.dk/rd.aspx?id=UXDXWZ%2fqO9ryyCRJGAIYMA>

Hej

Under cirkusugen mistede Asta fra 0. klasse sit Mario-nintendo-spil.  
Er det muligt, at efterlyse det i fredagsbladet?

Signe

Jamen det er det da 😊

Hilsen Peter



...Og så var der store trafikdag i tirsdags.  
3, 4, 5, 6 og 7. klasse var gennem et rigtig godt trafikforløb.



## 8. klasses turen – endnu et lille pip!



Vores chauffør Harold slagter en ged på en farm i Oshikiko.  
Efter det spiste vi den og det smagte fantastisk.



Vi spiller samba til Independence day på GT skolen og derefter spillede vi med koret.  
Vi havde lige siddet stille i 3 timer til taler så da vi endelig skulle på var vi glade og springfyldt med energi og gav den hele armen.