

Fredagsbrev

Århus Friskole torsdag d. 19. maj 2011



Byggeriet er på trapperne – I dag torsdag blev OTTO fjernet. Når byggeriet står færdigt, skal han dog tilbage på en central plads i skolegården. Vi ses Otto.

I dag hedder det torsdagsbrev – St. Bededag står for døren.

I denne uge har vi været uden 9. klasse, som har været på deres næstsidste lejrskole på ÅF. Deres sidste lejrskole bliver Lilleskolefestivalen, som ligger mandag til onsdag i den sidste skoleuge umiddelbart efter afslutningen på deres mundtlige afgangsprøver. På Lilleskolefestivalen deltager alle BigBand elever fra 5. – 7 klasse, samt alle eleverne fra 8. og altså 9. klasse.

Tak for tilmeldingerne til Sommer-camp. Det ser rigtig godt ud. Vi glæder os til at være sammen med jer alle i sommerferien. Se lille besked om Sommer Camp inde i fredagsbrevet.



SFO har lavet to super flotte højbede. Børnene har naturligvis både hjulpet med beplantningen og skiltemalingen. Her ses Petra – en af de dygtige skiltemalere.

Tak for den fine tilmelding til Sommer-camp.

Det er imponerende, at så mange har fundet tid her i sommer til at hjælpe, når man tager den noget sene udmelding fra skolen i betragtning. Super 😊

Der er rigtig god dækning i de vigtigste uger, men der er et problem med uge 30, hvor der skal påbegyndes trappen/scenen til musikhuset. Vi vil meget gerne, hvis der er nogen fra uge 26,27 eller 28, som kan flytte. Man behøver ikke være ”kloge” på byggeri for at være med her, men man må gerne være stærk. Der er 2-3 rigtig ”kloge” hoveder med til at styre dette projekt.

Besked om overflytning gives direkte til Lene på... lene.wittendorff@stofanet.dk

Kære 7. klasse.

I ønskes alle tillykke med jeres konfirmation her fredag d. 20/5.

Vi håber alle I får en rigtig god og hyggelig dag.

Også mandag - med både kosmetolog- og racehousebesøg, samt fest på Train. God fornøjelse herfra 😊

Et lille livsklogt citat til konfirmanderne fra hr skoleinspektøren:

*Livet er et lykketræf
& et fund af dimensioner
Pak det ud og tag det på
for åbne mikrofoner*

(Hentet fra CV Jørgensen CD'en " I det muntre hjørne")



Her ses de tre gæstekokke, som har vikarieret for Lars Madfar i denne uge.

Mandag og tirsdag har Johan sammen med ugens madhold lavet fine middage. Onsdag var det Marianne og 1. klasse, som var i køkkenet, mens Ole og 5. klasse torsdag lavede skolens livret – Pizza.

Tak for mad.



Da Lars er i Berlin, er der ikke løbet en madplan ind for kommende uge...

...men derimod bringer vi her 9. klasses studieturs-program, som det så ud inden afgang i mandags.

Næste uges mad-klumme vil sikkert følge op på nogle af de oplevelser Lars og 9. klasse har haft i Berlin.

Programmet er meget ca. - der skal nok ske ændringer, men vi går efter denne plan:

Mandag klokken 08 - afgang fra skolen (mødetid senest 7.36)

Mandag kl ca. 17 - ankomst, Sunflower

Mandag aften - spise på Indisk restaurant, Simon Dach Strasse

Mandag efter aftensmad - Spadsere til Eastside Gallery v. Ostbahnhof

Tirsdag - op, spise på Sunflower

Tirsdag 9.30 - tur til Naturhistorisches Museum/Olympisk Stadion efter eget valg

Frokost i en park eller noget

Tirsdag eftermiddag - TV Turm - ungerne fri derefter - skal bare være hjemme til kl. 19.30

Aftensmad i Friedrichshein, Kebab måske..

Gåtur i kvarteret?

Onsdag - op, spise på Sunflower

Onsdag 9.30 - afgang til Holocaust-mindesmærke

Onsdag middag - gåtur ad Oranienburger Strasse, besøge Tacheles - fri til frokost, shopping og slendring

Onsdag kl 18 - Brandenburger Tor og Reichstag

Onsdag aften - Gåtur/Musik på Casiopeia?

Torsdag - op, spise på Sunflower

Torsdag kl 11.00 - Afgang fra Sunflower

Hjemkomst til Friskolen kl. ca 20