



ARBEJDSWEEKEND COMING UP

Kære forældre.

Nu nærmer den første **arbejdsweekend** i dette skoleår sig, **og der er plads til mange flere tilmeldte.**

Tilmeld jer her:

<https://doodle.com/poll/3utb77z6rks96rcb>

Evt senere ændring af tilmelding laves samme sted.

Vælg en af følgende datoer pr. forælder.

5. og 6. oktober 2019 klokken 9.30 til 15.00

18. og 19. april 2020 klokken 9.30 til 15.00

25. og 26. April 2020 klokken 9.30 til 15.00

Børn er velkomne.

Der etableres madhold, der køber ind og laver fælles frokost og eftermiddagskaffe. KH Silas



Rollespilsuge i SFO i næste uge er ved at blive forberedt – her ses en alt-muligt butik☺ Læs mere på intra!



Gudmund og Claude synger **historiske sange** med Rød mandag morgen – vi sang: “Sangen om Larsen”, “I Danmark er jeg født”, “Ole sad på en knold og sang”, “Nu er det længe siden”, “Jens Vejmand”, “Madelaine”, “Gå med i lunden”, “Man binder os på mund og hand”, “Den blå anemone” – og vi kom rundt om både nationalromantikken, grundloven, 1849 og 1864 og 1. og 2.verdenskrig. Jeg håber vi får besøg af dem igen til foråret, hvor vi så har øvet alle sangene først (+ en del flere, der hører til deres show). Det er en fantastisk måde at få både danske sange lært og få en masse historisk viden – og jeg ku mærke, at børnene godt kunne lide at synge sangene! Asger



Fredag i sidste uge var der "skole-ven-grammatik" i BLÅ. 2. klasse sad med deres grammatikrytter og 4. med grammatip, og så hjalp de hinanden med bøjning af ordklasser. Så skønt! De er bare så seje
KH Ditte



4. klasse er tidligt i gang - de glæder sig SÅ meget til jul, så de har lavet årets første guirlande





Frederik skriver under på sin ansættelseskontrakt: Hurra – vi har fået en ung, sød, dygtig tysklærer ansat. Frederik er 30 år og uddannet på Den Frie Lærerskole i Ollerup. Velkommen Frederik!



Friskolens venner på tur til Høbjerg

Lørdag d.21.sep. var 18 medlemmer af Friskolen Venner på efterårs tur til Høbjerg ved Grenå. Det er Birte og Lars fra Friskolens Venner der inviterede for 6. år i træk. (vi plejer at være afsted i juni, men ikke i år).

Birte og Lars har det skønneste hus med den skønneste have/park til.

Vi kom om formiddagen, drak kaffe, sludrede og spiste hjemmebagte boller.

Sammen gik vi en 6 km. lang tur til stranden. Vi gik forbi en 250 år gammel Eg, som vi skulle være fire personer til at nå rundt om stammen på.

Efter strand og badning, spiste vi medbragt frokost. Vi kender hindanden gennem mange år som forældre, lærere m.m. på Friskolen. Vi elsker at fortælle sjove historier fra vores tid på Friskolen. Vi skålede for alle dem vi har mistet gennem tiden og mindedes dem med kærlighed.

Inden dagen sluttede, lavede Lars bål på gårdspladsen og Søren satte musik på sit medbragte mega fede transportable musikanlæg. Vi dansede til Leifs musik, til salsa og var glade.

På billederne ser I os ved den store Eg og ved frokostbordet i det grønne.

Hej fra Friskolens Venner, en forening i hopla. Eva K