



ÅRHUS FRISKOLE ÅR 1970 - ca - tak til julemanden for billeder



Tusind tak til "julemanden" der har lagt to mega-spændende billeder af Århus Friskole på bordet. Vi kan regne ud at billederne er fra ca. 1970-72 (læg mærke til Gellerup planen i baggrunden, Friskolen overtog bygningerne i 1968). Billederne var pakket ind i stort gavepapir med super flotte bogstaver og hilsen fra "julemanden" - hvem det er - det ved vi ikke, men stort tak for billederne VH redaktionen



Værkstedsbilleder – kig ikke for grundigt på billederne, da julegaver er i fare for at blive afsløret☺



GOD JUL OG GODT NYTÅR ALLE SAMMEN - VI SES IGEN D.6.Januar – friske og i god skoleform☺

Fredag lukker skolen kl. 12 – personalet holder julefrokost!



Fredag d. 13. december var 4. klasse - traditionen tro - på Hospice - og gå luciaoptog og synge julesange (efter at have været i salen og optræde for skolen). Det var en meget smuk og rørende oplevelse, og børnene balancerede helt fantastisk mellem både at være højtidelige og respektfulde, og samtidig udstråle en skøn energi. Marie skoleleder havde trillet sin mor i kørestolen fra plejehjemmet, så de sammen kunne mindes sidste års Lucia, hvor Maries far boede på hospice.







HVEM TAGER AF?

MANDAG	5. Klasse
TIRSDAG	6. Klasse
ONSDAG	7. Klasse
TORSdag	DRENGENE ♂
FREDAG	PIGERNE ♀

Hjemmeopfundet
hat fra
læderværkstedet -
lavet i gummi



SFO laver bolsjer omkring bordet med Mikkel – ovenover: potentielle julegaver fra mosaik – til hvem? Det afsløres ikke her. **GOD JUL OG GODT NYTÅR ALLE SAMMEN!**

Julestress

af Marley 4.klasse

Der var engang en Julemand der havde en fabrik. På fabrikken arbejdede der mange nisser, men helt specielle var to. De hed Elvis og Alfie.

Julemanden var forsinket, han havde meget travlt. Elvis og Alfie var godt klar over, at de ikke helt holdt tidsplanen. De skulle arbejde hurtigt. Det var den 9. december, og den 23. skulle alle gaver være klar. De havde ikke en eneste gave klar, for Julemanden vidste ikke hvad børnene ønskede sig.

Elvis og Alfie ville finde ud af, hvordan de kunne få Julemandens kræfter igen. Alfie sagde, at de måtte komme ud af nisseland i en fart.

Julemanden kaldte på Rudolf som fik de andre rensdyr med til kanen. De fløj gennem hele verden. Elvis og Alfie hoppede ned i skorstenene og hørte børnenes ønsker. Julemanden skrev alle ønsker på sin seddel, der for øvrigt er flere kilometer lang.

Det tog hele natten så da de var færdige, skulle de hjem og sove.

Dagen efter var det den 10. december. Der var stress på, der var jo kun to uger til juleaften. Der blev produceret mange gaver den dag. Der arbejdede over 1000 nisser på fabrikken, så det gik hurtigt. Men der er jo også mange børn i verden. Dagene gik og der blev lavet flere og flere gaver.

Dagen kom det blev den 23. Alle gaver bortset fra én var færdige. Det var gaven til Lilly fra Danmark. Hun ønskede sig allermest at hendes morfar kom hjem til jul. Han arbejdede i New York hele året rundt. Hun så ham aldrig. Julemanden vidste lige, hvad han skulle gøre. Det blev juleaftensdag. Lilly åbnede sin pakkekalender. Det var et stykke papir hvor der stod: "Søen."

Lilly syntes bare at det var en kedelig gave og tænkte ikke mere over det. Senere gik Lillys familie en tur. De gik ned til søen. Lilly kiggede ned for at spejle sig og da så hun sin morfar. Altså ikke virkeligt men hun blev rørt. Det var som om han talte til hende, han sagde "jeg er stolt." Lilly græd af glæde, hun løb hen og krammede sin mor. De sagde i kor "jeg elsker dig."

Sådan blev det alligevel en god jul hvor alle fik gode gaver☺